

Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

Niet meer zoo Noodig

Refrein: Ze is nog lang niet overbodig
maar ook niet meer zo hard nodig
als in die dagen, de dagen van weleer
't Was een veel bezetter leven
zorgen voor een man of zeven
in die dagen, de dagen van weleer.

De tijd van toen had zo z'n zorgen
Heel vroeg opstaan elke morgen
wassen, strijken, brood klaarmaken
steeds weer in verwachting raken
de tijd van toen had meer dat drukke
lopen, fietsen, rennen, bukken
kinderen van school ophalen
zonder ooit te mogen balen

Refrein

De tijd van nu geeft andere zorgen
ze kan laat opstaan elke morgen
ze eet nu op een aanrechthoekje
koffie met een te oud koekje
de tijd van nu heeft meer dat stille
ze zou het best wat drukker willen
wassen, strijken nog een beetje
ze kan d'r niet aan wennen weet je

Refrein

't is natuurlijk overbodig
terug te kijken is niet nodig
naar die dagen, de dagen van weleer
maar 't grootste in dit leven
jezelf weg te kunnen geven
te kunnen geven in het leven dank u zeer

