

Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

Jo, Jo, Jo waar is m'n Autoradio

Refrein: Jo Jo waar is m'n autoradio
dat ding is weer gepik
Jo Jo Jo waar is m'n autoradio
in sterio en monio, m'n autoradio

Ik kocht een knappe wagen van me oom uit de Jordaan
zet 'm altijd voor me raam dan ken ik 'm zien staan
moest even naar de stad, dat doe je vlugger dan de bus
toen ik weer naar huis ging schrok ik me 't Lazerus

Refrein

D'r wordt wat afgestolen in de stad en in het land
nergens is er plaats meer voor een echte bajesklant
ze breken in, ze breken uit en niks meer an te doen
de handen in de haren want Den Haag zit zonder poen

Refrein

Geen arbeidsvitaminen meer, geen weerbericht enzo
geen radio Veronica, de Vara of een show
meteen naar de politie en ik gaf de diefstal aan
kon ik daar achterin een hele lange rij gaan staan

Refrein 2x

