

# Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

## Henk, de Inspringkracht

**Refrein** Ik ben Henk de inspringkracht  
voor een piek of tien per uur kunt u me huren  
begin elke morges om half acht  
spring in elke open vacature

U kunt mij gebruiken voor elke branche beheers alle takken van 't vak  
als 'k werk, zie 'k niks meer dan ben ik in trans  
toch vinden ze mij vaak een zak  
laatst werd ik verhuurd aan één man in de bouw  
toen kreeg ik een hamer en zaag  
ik maakte kozijnen en voegde een spouw  
want knutselen dat doe ik graag  
toen zei de man: "Henk, kom eens hier"  
ontslagen stond op het papier ....

**Refrein** Ik heb ook eens een week in één winkel gestaan  
een winkel van verf en behang  
maar 'k ben kleurenblind dus ik mengde maar an  
en dat duurde ook niet zo lang  
een boer in de polder die had me gehuurd  
want hij had 't heel erg druk  
na twee dagen werd ik de laan uitgestuurd  
want ik kreeg die koe niet op een kruk  
toen zeide man: "Henk, koms eens hier"  
ontslagen stond op het papier .....

**Refrein** Toen heb ik mij aan één voetbalclub verhuurd  
die jongens van rood en van wit  
't heeft maar een weekie of zeven geduurd  
verloor steeds m'n kunstgebit  
toen kwam ik in dienst bij één reisbureau  
en ik boekte aan d'lopende band  
't is nou voor mekaar dacht ik eindelijk zo zo  
toen vloog 't kantoor weer in brand  
er was helemaal geen papier .....

**Refrein** Nou heb ik 'n baan helemaal naar m'n zin  
bij twee dames oud maar charmant  
ik stof, ik was vaat 'k doe klusjes en zing



**dan roepen ze: "Henk spring 's in"  
nou heb ik t'pas naar m'n zin .....**

**Ik ben Henk, de inspringkracht  
voor een piek of tien per uur kunt u me huren  
begin elke avond om half acht  
met stoppen en met breien en borduren  
moet weer aan de bak.**

