

Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

M'n Antilliaanse Poesie

Weet je wel wat ik zou willen
Met jou 'n maand of wat naar de Antillen.
De lucht is altijd hemelsblauw
jij bent mijn mooie Antilliaanse vrouw

Ben een Hollander dat wil ik weten,
voel me trots en ik vecht voor m'n plek.
Voor m'n stek wil ik zwoegen en zweten,
nee, geen klussie dat is me te gek.
Je gezin en je huis en je kluppie
dat is alles toch waar je voor leeft.
Je familie, je vrienden je gezondheid
is waar iedereen heel veel om geeft.

Refrein: Con ta, con ta bai mi dushi
me mooie Antilliaanse poesie
met je haar zo glanzend zwart
jij bent een kat-ja naar m'n hart
Con ta, con ta bai mi dushi
me mooie Antilliaanse poesie
de lucht is altijd hemelsblauw
je bent mijn mooie tropenvrouw.
Weet je weet je weet je weet je wat ik zou willen
Met jou 'n maand naar de Antillen.
Weet je weet je weet je weet je wat ik zou willen
Met jou 'n maand naar de Antillen.
Con ta, con ta bai mi dushi
me mooie Antilliaanse poesie
met je haar zo glanzend zwart
jij bent een kat-ja naar m'n hart
Con ta, con ta bai mi dushi
me mooie Antilliaanse poesie
de lucht is altijd hemelsblauw
je bent mijn mooie tropenvrouw.

Op z'n tijd ook eens lekker ontspannen,
dat is goed zegt de dokter, dat moet.
Dus ik maak caraïbische plannen,
ja zo'n reis naar de zon doet je goed.
Beste mensen waarmee ik wil zeggen
doe je best en relax op z'n tijd.
Heel ontspannen je grenzen verleggen,



daarvan kreeg er nog nooit iemand spijt.

Refrein

