

Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

Vroeger

Jochie van 'n jaar of zes,
Voetballen dat kon ik best
Leren knikker, groot en zwaar
neem 'n kopbal, voel me raar

Van de Linden deed dat ook
maar ik was even van-de-kook
.... Ik ben Kraay en jij De Munck
Grote namen Hoge dunk

Refr Achter op de Solex, met vader mee naar DOS
Zondags naar de voetbal, alle remmen los
Eerst 'n koppie soep en 'n balletje gehakt
samen naar de Galgenwaard.....
..... kaartjes in de zak.

Twaalf jaar, 'n tikkie pril
ik speelde Stopperspil
Dat heet nu geloof ik Libero
of vleugelspits of zo

M'n vader kwam vaak kijken
als we wonnen was-ie blij
maar als er weer verloren werd:
..... wat 'n voetballer ben jij!

Refr

De liefde voor het spelletje
Het is als 'n gezwelletje
dat raak je nooit meer kwijt
verdwijnt niet met de tijd
de bloedgroep van FC
dat draag je met je mee...
... Ik ben Kraay en jij De Munck
Grote mannen Hoge dunk

Refr 2x

