

Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

Utreg heeft de Beker

Eén ding is zeker, Utreg heeft de beker (2x)

Utreg ging de beker halen
in die he-e-le gro-o-te Kuip
kwamen elf Rotterdammers
en die schrokken zich een stuip

Een paar honderd volle bussen
naar de Maasstad toegegaan
om de Bekerkoorts te blussen
kwamen klam en dorstig aan

Eén ding is zeker, Utreg heeft de beker (2x)

En we hadden nix te drinken
ja we barstten van de dorst
machtig wat een overwinning
Utreg knalde er op los

Utreg ging de beker halen
in die he-e-le gro-o-te Kuip
kwamen elf Rotterdammers
en die schrokken zich een stuip

Eén ding is zeker, Utreg heeft de beker (2x)

Dubbeldekker door de stad heen
en de bus kon er niet door
stonden honderdduizend mensen
zongen allemaal in koor

Utreg ging de beker halen
in die he-e-le gro-o-te Kuip
kwamen elf Rotterdammers
en die schrokken zich een stuip

Eén ding is zeker, Utreg heeft de beker (2x)

Hulde brachten de supporters
aan de kanjers van hun club
voor 't halen van de beker
voor 't winnen van de cup



Eén ding is zeker, Utreg heeft de beker (3x)

