

Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

Slaggitaar

Ik woon nu 44 jaren bij me moeder thuis
vlieg d'r altijd in de haren, leef als kat en muis
moet vier maal daags aan tafel want dan is de stampot klaar
ik kan geen kamer vinden en woon dus nog steeds bij haar

Refrein: *o had ik maar een slaggitaar en een kop met krullend haar
dan waren wij nog bij elkaar
samen op de twijfelaar
o had ik maar een slaggitaar en een kop met krullend haar
dan at ik altijd kaviaar en was nooit meer triest of naar.*

Ik heb een nieuwe liefde en die heet Annemarie
'k word zo zenuwachtig elke keer als ik haar zie
en loopt ze door me straatje dan sta ik in vuur en vlam
wil ze dan een praatje, ga ik kleuren en wordt klam.

Refr.

Ben één keer met een dame naar de Italiaan geweest
Na afloop ging ze samen met de ober naar een feest
Ik heb ze nooit meer teruggezien, dat vin-ik heel gemeen
Ik ga weer naar me moeder toe, want die zit zo alleen.

Refr.

Toen ben ik wezen praten, met een psycho-therapeut
die leerde me te haten, hij zei gooi 't er maar uit
ik voelde me zo opgelucht, met al zijn goede raad
hij stuurde me de rekening , toen werd ik pas goed kwaad.

Refr.

