

# Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

## Op de Camping

Je koopt een tent voor duizend gulden  
met een primus en een lach  
stoelen, tafels, bedden en een pomp  
verder nog 2 korte broeken, trainingspakken  
voor je voruw of vriendin of gewoon je vaste vriend  
zet de tent uit op een grasveld  
om te zien of alles klopt  
met de luifel en de buizen en het zeil  
controleer ook het toiletje  
komt de spoelbak ook goed vol  
oefen desnoods even met zo'n plastic drol

**Refrein:** op de camping is het fijn  
op de camping heb je gijn  
in de tent daar is het wonen een festijn  
op de camping heb je vrienden en onmiddellijk contact  
voor ontspanning moet je op de camping wezen

Het eerste weekend dat we gingen was nog vroeg in het seizoen  
we hielden 's nachts de winterjassen nop maar aan  
zo'n tent is niet centraal verwarmd en het vroom een graad of tien, elf  
maar je hebt wat over voor je tent  
Daar opvolgend weekend, de regen stroomde uit de lucht  
we hebben zaterdags eerst zeilpakken gekocht  
toen we bij de tent aankwamen stond het water tot de rand  
maar het luchtbed was nog droog en dat was fijn.

**Refrein** 't Was dan eindelijk mooi weer en de zon kwam al vroeg op  
en die brandt je 's morgens vroeg al uit de tent  
op een avond kwam er onweer en 't waaide nogal hard  
en de tent lag 20 meter verder op  
Water halen, vaat afwassen, kilometers voor een plas  
en een eindeloos gesleep met kratten bier  
toen we thuis kwamen geboekt voor een maandje naar de zon  
'k was gebroken van dat kouwe grondplezier.

**Refrein** Op de camping is het duur  
de toiletten in een schuur  
en je struikelt regelmatig over touw  
op de camping heb je burens  
en die liggen je niet zo  
voor de spanning moet je op de camping zijn

**'t ouwe liedje met hetzelfde refrein  
je gaat plezierig heen en terug als chagerijn .....**



Tekst: Herman Berkien