

Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

Ik heb van m'n auto nog enkel een foto

Ik heb van m'n auto nog enkel een foto
en dat is tenminste nog iets.

Na jaren hard sparen en centjes vergaren
ga ik weer gewoon op de fiets.

Ik heb van mijn auto nog enkel een foto
nou zeggen ze dat is mijn lot
maar ik heb 'n conditie, dat komt door m'n fietsie
ze krijgen me niet meer kapot.

Ik had me bewezen na dertien keer sjezen
kapabel genoeg voor de weg
ik ramde meteen al de poort van de buurman
en reed daarna dwars door zijn heg
na tien kilometer, toen ging het al beter
tot m'n vrouw opeens riep, Karel stop
die voor mij, op z'n rem man, en ik die net aankwam
ik knalde d'r mooi bovenop.

Ik won toen de toto, kocht weer 'n auto
trots als 'n pauw aan 't stuur
je weet hoe dat gaan kan, ik gaf een dot gas, man
en vloog als een gek door de muur
m'n vrouw nam 'n foto, van mij en de auto
die hangt ingelijst, nu heel net
als bewijs van de tijd dat, ik ooit eens 'n car had
bij mij heel trots boven m'n bed.

