

Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

Ja, ja daar gaat-ie Weer

Zie mij nou hier 's gaan, geef mij die vrouw 's aan
ik ben er wel aan toe, m'n voeten doen zo moe
met nog 'n schoppeheer, leg ik 'n setje neer
schudt jij die hartevrouw, even soepel uit je mouw

Refrein

Ja, ja daar gaat-ie weer
leg daar uw jas maar neer
wat ben je leuk gekleed
is dat niet het tafelkleed
't is hier altijd prijs
ik hoef niet naar Parijs
wie bent u ook alweer
die mevrouw is 'n meneer
waar blijft de blaaskapel
wie trekt er aan de bel
we zingen tot besluit
wij doen hier 't licht wel uit

Wat zit je haar toch leuk, de krullen in een deuk
ik vraag u enkel af, wanneer maken ze 't af
zo ook uw neus, meneer, met dat geopereer
u heeft genoeg gedokt, 't blijft altijd weer 'n gok

Refrein

Kijk nou daar heb je haar, die komt hier ieder jaar
zeker een keer of twee, neemt altijd d'r hondje mee
'n man of 'n vriendin, ze heeft reuze zin
dan zie je ze niet meer, zeker voor een week of drie

Refrein

Wat zit onder je jas, dacht dat je zwanger was
me vader en me moe, zijn er ook wel weer an toe
me broertje en me zus, me tante en me oom
me neven en me nicht, opa en me grootmamma

Refrein



