

Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

Het Volkstuinlied

*Refrein: Met me schoffel en me schuiver en me schraper en me schup
knap deze mooie gup, ze vollekstuintsie up
Ut groeit, ut bloeit, de hele zooi staat in de knup
met me schoffel en me schuiver en me schup*

In me tuintsie het ik spruite, mooie stronke boerekool
uie om te huile, goeie groente waar
't is voor een mens gezond, lekker pote in de grond
dat is beter dan je hande in je haar
Gladiolen en andijvie, mens ut is een prach gezicht
as de hele zooi gezond de grond uit komp
Tante Pietsie, ome Teus, hebbe altijd eerste keus
in me vollekstuintsie voel ik me as 'n reus

Refrein:

In 't voorjaar mot je zaaie, in de herrefs an de snoei
anders staat de zooi verkeerd om in de bloei
en je houdt jezelf fit, as je schoffelt en je spit
want tegen 'n hartinvasie zeg ik liever doei
as we an de tafel zitte en ik ziet de bak met sla
dan voel ik me beretrots, wat dach-ie wat
en de bonen uit me tuin smake ook ontzettend fuin
anders rijmp 't niet en nou weer 't refrein

Refrein 2x

