

Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

He Vis

Op de groen gekleurde bodem van de oceaan
daar trekken 's avonds alle kleine visjes hun pyamaatjes aan.
Keurig netjes in hun bedjes zie ik ze slapen gaan,
op hun lurken, zalig snurken want de nacht breekt aan.
Spijkerbroekjes van 2 snoekjes, keurig opgevouwen
omdat moeder vindt dat zij hun spullen netjes moeten houden
Meester inktvis, die zo link is sluit het deurtje van zijn grot
Legt z'n hoofd op al zijn armen en doet zijn inktpotjes op slot.

Refrein Ze dromen lekker maar 's morgens zegt de wekker
Hé Vis, weet je dat het alweer ochtend is.
Stappen jullie netjes, keurig uit je bedjes Hé Vis,
omdat de zon al boven water is (2x).

Ze dromen lekker maar 's morgens zegt de wekker
Hé Vis, weet je dat het alweer ochtend is.
Stappen jullie netjes, keurig uit je bedjes Hé Vis,
omdat de zon al boven water is (2x).

Moeder schol onder de wol en vader kabeljauw
die pakt nog uit 't medicijnekastje een slaappil van z'n vrouw
en de slak zoekt zijn gemak op de bodem van de zee
op z'n rug neemt hij altijd z'n slaapkamerje mee.
Een haringkind dat niet kan slapen op dit late uur
krijgt een zedepreek, jij wordt nog eens gepekelt zout of zuur.
Lief sardientje met haar vriendje hebben samen nog zo'n schik
z'n bedje is zo smal, ze liggen als sardientjes in 'n blik.

Refrein Watervlootjes in hun blootje zijn hun bedjes ingekropen
alles dreef omdat ons lieve heer de kraan had laten lopen.
Ook de nachtbraker de speelse levensluchtige dolfijn
sluit in donker als laatste zijn slaapkamergordijn
Heel wat waard is diender zwaardvis tot de tanden toe gewapend
want hij waakt over 'n iedereen die in de zee al slapend
lekker uitrust en de dag daarop goed uitgeslapen is.
Ook 'n vis moet 's morgens fit zijn en gezond zijn als 'n vis.

Refrein