

# Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

## Als ik boven op de Dom kom

Refrein:     *Als ik boven op de Dom kom  
Kijk ik even naar benee  
dan zie ik het ouwe Grachie  
't Vreeburg en wijk C  
Ja, dan springt m'n hartsjie open  
ik ben trots, wat dach-ie wat  
d'r is geen mooier plekkie  
as Uterech me stad, as Uterech me stad*

Ze zingen in ons landjie  
Bij ons in de Jordaen  
Want dat gaat naar Den Bosch toe  
We gane naar de Zaan  
Maar 't mooiste wordt vergeten  
Dat is toch zeker schat  
We hebben ook nog Utrecht  
In 't hartjie van het land.

Refrein:     *Als ik boven op de Dom kom  
Kijk ik even naar benee  
dan zie ik het ouwe Grachie  
't Vreeburg en wijk C  
Ja, dan springt m'n hartsjie open  
ik ben trots, wat dach-ie wat  
d'r is geen mooier plekkie  
as Uterech me stad, as Uterech me stad*

Kom op station es kijke  
't Barst er van de rails  
We hebben de hoogste toren  
dat is iets crimineels  
Dan heb je nog de Jaarbeurs  
De Munt en Kromme Rijn  
En voor de mooiste mokkels  
Mot je ook in Utrecht zijn

Refrein:     *Als ik boven op de Dom kom  
Kijk ik even naar benee  
dan zie ik het ouwe Grachie  
't Vreeburg en wijk C  
Ja, dan springt m'n hartsjie open*



*ik ben trots, wat dach-ie wat  
d'r is geen mooier plekkie  
as Uterech me stad, as Uterech me stad*

