

Het wordt weer laache met Herman Berkien !

"De liedteksten van Herman Berkien"

Allemaal 'n Gokkie

We houden best wel van een gokkie
Casino's zijn de hele week bezet
Gokkie met 'n praatje en 'n slokkie
bluffen over wat je hebt gezet

Het is weer eens 'n avond anders
We houden met z'n allen van het spel.....
... Hoe word ik miljonair....
... Of is dat ordinair...

Refrein: Geef ze allemaal 'n slokkie
Trek 's even an de bel
Mensen, waag gerust nog maar 'n gokkie
maar zet je zelf niet op het spel.....

De lotto, de toto, de ballen
daar doe je toch al jarenlang aan mee
het toveren met cijfers en getallen
als je de uitslag ziet is het ABC

Je kan bij de sigarenboer bestellen
het is er heel de week ontzettend druk
... Hoe word ik miljonair....
... Of is dat ordinair...

Refrein

